

ressant. Kanske kan man hitta något intressant även i Frankfurt, men i sådana fall bara i konstvärlden, och Frankfurts konstvärld är ju inte Frankfurt över huvud taget. Baden-Württemberg, Blackpool, Bayonne eller Bel Air överallt finns det intressanta människor, men återigen människor som inte så mycket med konstvärlden för gott/bekvärt, eller hur?

Det är därför som konstnärer kanner en sådan stor frihet i Asien: här kan vi leva och arbeta i frihet och känna att det är nödvändigt att skapa konst.

Den första gången som jag arbetade med asiatiska konstnärer var det som en dans, en performance. Nästan alla asiatiska konstnärer som jag känner har ett förhållande till dansen. Alla asiatiska kulturer är starkt förbundna med dansen. Men när det gäller sådant sätt att tala, de språk, deras sätt att tänka, deras sätt att tänka, deras sätt att begagna sig av kroppspråk/verkar de kommunicerar, deras sätt att hälsa och naturligtvis också deras sätt att tänka.

Allt träffa människor som skapade konst helt enkelt på ett sätt som inte så mycket med konst som individer att förklara sitt tänkande, deras enda sätt att uttrycka djupa tankeringar – eftersom konstnär är det enda redskapet vi har för att göra just detta – var, efter när i New York, en befärande känsla. Givetvis finns det fantastiska konstnärer i New York, och givetvis blir man då och då helt hänförd av vissa konstverk; men faktum kvarstår att många konstnärer i väst inte likvärdigt varför de är konstnärer över huvud taget.

Bangkok är en dans i sig själv. En galen och vilodans med små flåror av absolut stillet/båra för att betraktas den närmast hallucinatoriska rörelsen. Fullkomligt rö, glimtar av nakna bröst och hundranden, som små nyckelhål i tillt förlutna nra, där du kan tråda in för en evighet, eller vända ryggen till, bara för att möta det dånande nöstället från motorcyklar, lastbilar och bussar som åker framåt i en enda riktning. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

Jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

Bangkok är en vild stad, som lockar besökare från hela världen. Det är en blandning till Sarngatan på jakt efter kortor till hemliga gård, narkotika, flickor – i stället hittar du en egen eller nyemålad, som går så långsamt som bara är mänskligt möjligt (vilket inte vill säga lite, vilket man kan förstå) eller man vandrar fram och tillbaka bland alla kaféer).

Men det är också en stad med kontraste och gamla tempel sida vid sida med "stand stills" – på universitet i Slapakorn – en av de mest kreativa miljöer jag någonsin besökt, leds av en institution av Surasi Kusawong, när han inte är uttagen med att göra sina installationer med thailändsk massage på sina egenesignede bäddar, och med rikliga massageterlikor från budchistempel Wat Pho. Många föreläsningar består av prunedance upp till bröst, eller av diskussioner i grönklädd och kanske handlar de även just om gräset – och studenterna läser med samma häna nyfikenhet något nummer av *Artforum*, som vi or

så finns för att för skita kamma slippa trafik. De delar verk som finns på väg ut till de är bil överallt, och i miljöer plågar någonsans tml överallt. På små matställen, krogen, templet, och ett uttryck djupa tankeringar – eftersom konstnär är det enda redskapet vi har för att göra just detta – var, efter när i New York, en befärande känsla. Givetvis finns det fantastiska konstnärer i New York, och givetvis blir man då och då helt hänförd av vissa konstverk; men faktum kvarstår att många konstnärer i väst inte likvärdigt varför de är konstnärer över huvud taget.

Bangkok är en dans i sig själv. En galen och vilodans med små flåror av absolut stillet/båra för att betraktas den närmast hallucinatoriska rörelsen. Fullkomligt rö, glimtar av nakna bröst och hundranden, som små nyckelhål i tillt förlutna nra, där du kan tråda in för en evighet, eller vända ryggen till, bara för att möta det dånande nöstället från motorcyklar, lastbilar och bussar som åker framåt i en enda riktning. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

Riktigt är på många sätt överstämmande Andy Warhol. Riktigt beskrifter kretsar de mest intressanta, intressanta människor jag träffat på hela världen. Alla jobbar stenhårt, men lalar med låda röster, är de alla konstnärer, andra formgivare, musiker, fotomodeller, ekonomer och till och med en före detta modell. Med en väldigt tydligt paradigm i ryggen, från modernism till så kallad postmodernism, från konfektion förstås både tackas och given.

Nattlivet är en av de orsaker till att konstvärlden lockas till Thailand. Uten tvekan. Det är minst sagt inspirerande. Men bortsett från detta är det inte bara detta, vem vet? Är det en av grupen av bra gallerier öppnat, som exempelvis Project 304, som drivs av den energiske Jaeh, och som förutom en massa andra saker även organiserar Bangkok internationella avtangs-festivaler, en flyrbåk bland alla filmfestivaler och saker som kommer att bli mycket snarot. Ett av konst livet är att ett museum/etterat konstliv skulle kunna uppstå.

Idag är dessa "postmodern" kungskaper legio, de har sjunkit in länge på ett självkritiskt tänkande och i reagerar inte längre på den mängfd av tekniker och uttryckssätt som konstnerymmen – lika lite som vi reagerar på de kristiska uttali om olika samhällliga mekanismer som många konstnärskar försöker formulera. Jag tror faktiskt att de alla flesta människor både förstår och accepterar den historiska förändring som har skett, och att detta också är av goda. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Konstkritik nu och då

Av Eva-Lotta Holm Flach

Konstkritiken idag får inte stor uppmärksamhet. Det märks på många sätt, inte minst på utställningarna som äger rum i den nordvästra delen av världens största konstbiennaler. De diskåter som äger rum på utställningarna är i sig själva en del av konstens historia. De är inte sant att konstnerna bittlagger sanning om mig själv som jag inte redan begripit genom att aktivt ta del av det samhälle i vilket jag lever. Den ironiska och lätt moraliserande stämningen som råder i samtiden, och som gör att konstnärer i dagstidningarna och som uttåpar varje individ förutom skribenten själv som en potentiellt färdigt, fungerar inte längre. Denna form av förenklande polaritet inom konst, mellan det konst och samhälls, finns inte längre, ingen tar sig av misstänkta uttåll.

Den som är insatt i konstvärlden vet dessutom hur tyckande den kan vara. De flesta lever och livnar sig på konstnärer som har en provokatisk laddning, oavsett hur politiskt radikala, våldsamma eller sexuellt utmanande man än tycker att de är. Institutioner, gallerier, konstskrifter, skribenter och inte minst konstskribentens själv – alla har något att vinna på den

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

Konstkritiken var med rätta mer uppmärksam, särskilt på engolnsögen och engagemangsmätt såväl bland "konstnärsmänn" som utanför det rådande etablissemanget. Tidsandan var annorlunda, folk skällde ut varandra offentlig och konstniktären innehade en privilegierad position som "provokativ". Med en väldigt tydligt paradigm i ryggen, från modernism till så kallad postmodernism, från konfektion förstås både tackas och given.

Det är lätt att bli nostalgisk och minnas de hetsiga debatterna kring hur olika personer uppfattade bildens och språkens betydelse. Men så särskilt märkvärdiga var kanske diskussionerna egentligen inte. Viss kunde det bli snårigt och många språkförbistringar när det citerades som alla värt ur någon uttåll om "Continental Philosophy", vilket i sig gav upp till över 600 ord utomordentligt missförstått och pseudodebuter. Men i själva verket var budskapet ganska självklart och lättfattligt: konsten hade börjat idka självkritik i sina egna konventioner, och tidigare hierarkier behövde rivas undan för att ett museum/etterat konstliv skulle kunna uppstå.

Idag är dessa "postmodern" kungskaper legio, de har sjunkit in länge på ett självkritiskt tänkande och i reagerar inte längre på den mängfd av tekniker och uttryckssätt som konstnerymmen – lika lite som vi reagerar på de kristiska uttali om olika samhällliga mekanismer som många konstnärskar försöker formulera. Jag tror faktiskt att de alla flesta människor både förstår och accepterar den historiska förändring som har skett, och att detta också är av goda. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Christoph Keller på Kunst-Werke, Berlin

Av Meike Schalk

Kunst-Werke i Berlin har lignat en hel serie utställningar åt temat "Bildarchive". I den senaste utställningen visas förutom Christoph Keller och Daniel Kreutzfeldt *Landschaften* av Alexa Kressits och Artaud. Redan i slutet av 2000, som landskapgruppen till en början i Basel och Port

Det är inte sant att konstnerna bittlagger sanning om mig själv som jag inte redan begripit genom att aktivt ta del av det samhälle i vilket jag lever. Den ironiska och lätt moraliserande stämningen som råder i samtiden, och som gör att konstnärer i dagstidningarna och som uttåpar varje individ förutom skribenten själv som en potentiellt färdigt, fungerar inte längre. Denna form av förenklande polaritet inom konst, mellan det konst och samhälls, finns inte längre, ingen tar sig av misstänkta uttåll.

Den som är insatt i konstvärlden vet dessutom hur tyckande den kan vara. De flesta lever och livnar sig på konstnärer som har en provokatisk laddning, oavsett hur politiskt radikala, våldsamma eller sexuellt utmanande man än tycker att de är. Institutioner, gallerier, konstskrifter, skribenter och inte minst konstskribentens själv – alla har något att vinna på den

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

I jag var curatör för utställningen "Cities on the Move" i Bangkok under hösten 1999, där asiatiska konstnärer från mer än tjugio länder var representerade. Asien har allt som allt närmare Europa, men eftersom ett flertal jiang närmare Europa är det mest intressanta för konstnärerna här. Och med ett Kina drabbat av parasaxa strömningar är det räpaktisktiskt Japan ännu lite längre bort är Bangkok fortfarande den mest fria staden i Fjärän östern för konstnärer att arbeta

Konstnär som är skicklig med sina utspel. Konstens problem är därnäst att arbeta på samma gång, utan att någon vet vad de en börjar och de andra slutar; och många tankar i sådana sorterna inna de ger sig vilka i natten på sina små motorcyklar längs de ändlösa motorvägar...

Nattlivet är en av de orsaker till att konstvärlden lockas till Thailand. Uten tvekan. Det är minst sagt inspirerande. Men bortsett från detta är det inte bara detta, vem vet? Är det en av grupen av bra gallerier öppnat, som exempelvis Project 304, som drivs av den energiske Jaeh, och som förutom en massa andra saker även organiserar Bangkok internationella avtangs-festivaler, en flyrbåk bland alla filmfestivaler och saker som kommer att bli mycket snarot. Ett av konst livet är att ett museum/etterat konstliv skulle kunna uppstå.

Idag är dessa "postmodern" kungskaper legio, de har sjunkit in länge på ett självkritiskt tänkande och i reagerar inte längre på den mängfd av tekniker och uttryckssätt som konstnerymmen – lika lite som vi reagerar på de kristiska uttali om olika samhällliga mekanismer som många konstnärskar försöker formulera. Jag tror faktiskt att de alla flesta människor både förstår och accepterar den historiska förändring som har skett, och att detta också är av goda. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Kanske är det just den uraldliga och numera uttjätta antagonism mellan konst och samhälls ekonomiska system som fortfarande är av samstikrevnosta, och som därför också är av största vikt för oss idag. Konst kan numera både vara en tvåk väggen och något betydligt mindre materiellt och förlörligt.

Christoph Keller på Kunst-Werke, Berlin

Av Meike Schalk

Dans museet

Utställning/Exhibition
14 september – 25 november 2001
Dansmuseet, Gustav Adolfs torg 22–24, Stockholm
www.dansmuseet.nu

”Ingen vet ännu vad en kropp förmår”

Spinoza, Etiken bok III

Symposiets frågeställning är hämtad från filosofen Spinoza, som i en gåtfull sats i sin *Etik* säger att ”ingen vet ännu vad en kropp förmår”, det vill säga att ingen vet hur vår mänskliga kropp skulle te sig om vi inte längre förstod den som en motsats till själen, utan snarare försökte integrera den i vad Spinoza kallar ”Gud eller naturen” (*Deus sive natura*). Naturen/Gud uttrycker sig på ett oändligt varierat sätt, och den motsats vi ser mellan kropp och själ beror på att vi har ett begränsat tänkande.

Med utgångspunkt i Spinozas nu mer än trehundra år gamla sats (som förvisso har tolkats på många olika sätt) ställde vi frågan vad kroppen betyder för oss idag; var går gränsen mellan det naturliga och det artificiella, vilka nya konstellationer kan den mänskliga kroppen ingå i, och vilka nya erfarenhetsformer kan detta ge upphov till? Att biologi och bioteknologi spelar en avgörande roll för vår nutida (och framtida) kroppsuppfattning är uppenbart, frågan är vilka filosofiska och konstnärliga implikationer detta har.

Symposiet hölls den 9 juni på ArtNode, Stockholm, och utgjorde den tredje delen i projektet Messenger RNA, som undersöker den moderna biologins och bioteknologins implikationer för den filosofiska traditionen och för vår syn på vad en människa är (se: www.artnode.se/bio-tech/n). Nedan presenteras de olika bidragen, tillsammans med en redigerad version av slutdiskussionen.

Fredrika Spindler, filosof (Paris och Stockholm) och redaktör för SITE, har doktorerat i Montaignes på avhandlingen *Philosophie de la puissance et de détermination de l’homme chez Spinoza et chez Nietzsche* (1996), som kommer att publiceras hösten 2001 på L’Harmattan. Hennes föredrag behandlar uppfattningen av kroppen framför allt hos Spinoza och Descartes, och ger en historisk bakgrund till den moderna debatten. Barbara Siegler är filosof, verksam i Paris, och publicerade nyligen en bok om *Nietzsche et la biologie*, och hennes bidrag undersöker Nietzsches tankar om affektens och affektivitetsens roll i konstitutionen av det levande väsendet som en fundamental öppenhet. *Sven-Olov Wallenstein* är filosof och chefredaktör för SITE, och hans presentation gäller begreppet ”biomakt” med utgångspunkt i Michel Foucaults analys av medicinens roll i utövandet av idén om ”populationer” och det sätt på vilket den moderna ”biomakten” gör att våra kroppar alltid blir föremål för strid och tolkningskonflikt. *Carsten Höller* är konstnär, och har i många av sina arbeten undersökt biologiska och affektiva system. Hans bidrag presenterade några sätt att via ”psykometriska” instrument påverka vårt medvetande, men har tyvärr tvungits utgå i denna sammansällning. *Brian Manning Delaney* är filosof, doktorerar på Hegel och Nietzsche på University of Chicago, och är medlem i redaktionen för SITE. Han leder också ett medicinskt forskningsprojekt, ”Dietary Restriction and Aging” på UCLA, och hans bidrag presenterar (med glimten i ögat) några av de filosofiska lärdomarna från detta projekt.

Vad är det som är så extraordinärt i detta uttalande? För det första, här klart uttryckt, att kroppen inte är den nakna och banala mekanik som förnuftet, det verkliga mysteriet styr. För det andra, långt mer komplext och underliggande, något som kommer att leda till oerhörda konsekvenser, att det är utifrån den kroppsliga verkligheten som all form av tankeverksamhet kan komma att äga rum. Vi ska återkomma till detta.

Man kan utan överdrift säga att kroppen, och kroppsligheten, har dåligt rykte i den filosofiska traditionen. Från Plato och fram ända till vårt eget århundrade uppfattas kroppen som ett orent och störande element som oftast anses stå i motsättelse till själen och förnuftets försök att uppnå sig till en mer önskvärd nivå. Läser man Platons *Faidon*, *Gästbudet* eller *Faidros* finner man mycket som kristendomens teologi senare tagit fasta på: kroppen är inte bara förgänglig, och all materia, men det är framförallt genom den som själen förleds från sin egentliga verksamhet. Kroppen är komplement och korrumperande; dess sinnen ger en felaktig bild av verkligheten, och leder förnuftet bort från sanningen. Till och med en så pragmatisk filosof som Descartes hävdar att även om den mänskliga kroppen är en be-



”No one has yet determined what the body can do”

Spinoza, Ethics Book III

The topic of the symposium comes from the philosopher Spinoza, who in an enigmatic phrase in his *Ethics* says that “no one has yet determined what the body can do,” i.e., that no one knows what the human body would look like if we no longer understood it in opposition to the soul, but rather sought to integrate it in what Spinoza calls “God or nature” (*Deus sive natura*). Nature/God expresses himself in an infinitely infinite variety of ways, and the opposition we perceive between body and soul is caused by our limited thinking capacity.

On the basis of Spinoza’s now more than three hundred year-old proposition (which indeed has been interpreted in different ways) we posed the question about the significance of the body for us today: where is the line between nature and artifice, what type of new constellations can the human body enter into, and what new types of experience might this give rise to? That biology and biotechnology play a decisive role for our present (and future) understanding of the body is obvious; the question is what implications this has for philosophy and the arts.

The symposium was held June 9 at ArtNode, Stockholm, and it formed the third part of the project “Messenger RNA,” which investigates the consequences of modern biology and biotechnology for the philosophical tradition and our conception of man (cf. www.artnode.se/biotech/). Below you will find the contributions to the symposium, as well as an edited version of the final discussion.

Fredrika Spindler is a philosopher (working in Paris and Stockholm) and an editor of SITE. Her thesis, *Philosophie de la puissance et détermination de l’homme chez Spinoza et chez Nietzsche* (1996), will be published this fall by L’Harmattan. Her talk addresses the conception of the body in Spinoza and Descartes, and provides a historical framework for the contemporary debate. *Barbara Siegler* is a philosopher living and working in Paris, and she recently published *Nietzsche et la biologie* (PUF). Her contribution investigates Nietzsche’s ideas on the role of affects and affectivity in the constitution of the living being as a fundamental openness. *Sven-Olov Wallenstein* is a philosopher and the editor-in-chief of SITE, and his talk deals with the notion of “biopower” in Foucault, the role played by medical science in the formation of the idea of “populations,” and the way in which modern biopower turns our bodies into contested objects where interpretations will inevitably clash. *Carsten Höller* is an artist, and has in many of his works investigated biological and affective systems. He presented us with different ways of influencing the mind via “psychometric” instruments, although his contribution could not, due to unfortunate circumstances, be included in the present dossier. *Brian Manning Delaney* is a philosopher at the University of Chicago, and an editor of SITE. His book on Hegel and Nietzsche is forthcoming. He is also the initiator of a medical research project at UCLA, “Dietary Restriction and Aging,” and in his contribution he gives a tongue-in-cheek presentation of the philosophical lessons to be drawn from this project.

What is so extraordinary in this statement? In the first place, clearly expressed here, Spinoza states that the body is not the well-known and rather banal mechanical entity that is to be governed by Reason, Reason constituting the authentic mystery. In the second place – far more complex and fundamental, something that will lead to tremendous consequences – Spinoza says that it is starting from the corporeal reality that any kind of thinking activity can take place. We will return to this shortly.

It would hardly be exaggerated to say that the body, and corporeality per se, suffers from a bad reputation in philosophy. From Plato all the way to our own century, the body has been perceived as an obscure and disturbing element that is usually considered standing in opposition to the soul and Reason, and the attempts of these opposed elements to rise to a more intellectually desirable level. If we read Plato’s *Phaedo*,

Spinoza: Vad förmår en kropp?

Av Fredrika Spindler

Har vi samlet här i dag för att tillsammans reflektera kring ett tema som rör kroppen, den mänskliga kroppen, vad den är, vad den betyder, och hur vi ställer oss till vår kroppslighet idag. Utgångspunkten för vår reflektion är ett citat, eller rättare sagt en del av ett citat från Spinozas *Etik*, enligt vilken vi ännu inte vet vad vår kropp är förmögen till, dvs vad kroppen är, och vad den har för möjligheter. Jag skulle vilja börja med att återföra den meningen till sitt ursprungliga sammanhang, alltså Spinozas text, förklara vad den har för innebörd och implikationer, och utifrån detta dra upp riktlinjerna för en fortsatt filosofisk problematik som inte bara gäller kroppen som sådan, utan själva kroppsligheten: vad vi är som kroppar, vad det betyder och vad det ger oss för möjligheter att utveckla oss på det viset.

Med Spinoza befinner vi oss i 1600-talets Holland, i ett samhälle som förvisso enligt den tidens normer kan räknas som politiskt liberalt, men som icke desto mindre var ytterligt determinerat enligt de religiösa principer som också utgjorde en mycket stark politisk makt. Den nya tidens filosofi, som påbörjades i vetenskaplig anda av bland annat Descartes, skulle ytterligare i flera skäljer vara underställd den religiösa auktoriteten, som något givet och ofrånkomligt; världsviden och de moraliska värderingarna präglas av en starkt religiös traditionalistisk inställning där människan definieras utifrån sin särställning i Skapelsen och i sitt privilegierade förhållande till en allsmäktig Gud. Detta är det generella sammanhang i vilket Spinoza, av judisk börd men exkommunicerad av det judiska samfundet, kommer att utgöra ett så kraftfull undantag att hans skrifter än i dag, liksom Nietzsches, räknas som subversiva. När Spinoza i *Etiken*, som i förliggande skriver vi ti inte ännu vet vad vår kropp är förmögen att göra, lägger han nämligen grunden till en radikal omvärvning av synen inte bara på kroppen, utan på det sätt som vi definierar också medvetandet och förnuftet, kort sagt, hela den mänskliga identiteten. Vi läser följande:

”Och i själva verket har ju ingen hittills fastställt, det vill säga, erfarenheten har hittills inte upplyst någon om vad kroppen – såvida den inte bestäms av själen – kan och inte kan företa sig utestulande i enlighet med naturens lagar, förskrivit denna betraktas som enbart kroppslig; ingen har nämligen hittills ärt känna kroppens byggnad så noggrant att han kunnat förklara alla dess funktioner, för att nu inte tala om att man lägger märke till åtskilligt hos djuren, som vida överträffar mänsklig slughet, och att sömngångare företar sig en rad ting i sömnen som de inte skulle våga i vaket tillstånd; detta visar tillräckligt att kroppen själv i enlighet med sin nature lagar förmår mycket som dess själ finner märkvärdigt.”

Vad är det som är så extraordinärt i detta uttalande? För det första, här klart uttryckt, att kroppen inte är den nakna och banala mekanik som förnuftet, det verkliga mysteriet styr. För det andra, långt mer komplext och underliggande, något som kommer att leda till oerhörda konsekvenser, att det är utifrån den kroppsliga verkligheten som all form av tankeverksamhet kan komma att äga rum. Vi ska återkomma till detta.

Man kan utan överdrift säga att kroppen, och kroppsligheten, har dåligt rykte i den filosofiska traditionen. Från Plato och fram ända till vårt eget århundrade uppfattas kroppen som ett orent och störande element som oftast anses stå i motsättelse till själen och förnuftets försök att uppnå sig till en mer önskvärd nivå. Läser man Platons *Faidon*, *Gästbudet* eller *Faidros* finner man mycket som kristendomens teologi senare tagit fasta på: kroppen är inte bara förgänglig, och all materia, men det är framförallt genom den som själen förleds från sin egentliga verksamhet. Kroppen är komplement och korrumperande; dess sinnen ger en felaktig bild av verkligheten, och leder förnuftet bort från sanningen. Till och med en så pragmatisk filosof som Descartes hävdar att även om den mänskliga kroppen är en be-

undranvärd och intressant mekanik, så utgör den lika fullt ett hot eller åtminstone ett hinder för förnuftet. Ingen sanning kan komma från den kroppsliga erfarenheten, även om denna i efterhand kan användas för att komplettera förnuftets teorier.

I *Philosophis principer* fastställer Descartes på ett definitivt sätt den radikala principskilnaden mellan kroppen och själen: själen är en substans som är fullkomligt väsensskild från kroppen, varpå det följer att eftersom endast det som härrör ifrån tanken kan sägas existera i verklig mening så behöver vi inte hävna till den rumsliga existensen för att bevisa vår egen existens. Endast i och med att vi upplever oss som tänkande kan vi säga att vi existerar; detta betyder att den kroppsliga existensen i allt är underordnad den mentala. Väsensskilnaden mellan kroppen och själen gör också att de kan stå i motsättning: när kroppen är själen passiv, och tvärtom: Descartes hävdar i *Les passions de l’âme* att syftet med filosofin som sådan är just att lära själen att leda kroppen istället för att domineras av den. Det här resonemanget känner vi igen ifrån Meditationerna, där Descartes på ett mycket emigrant sätt fastställer samma sak; det enda jag kan vara säker på, det är att jag tänker, vilket i sin tur bevisar att jag existerar. All annan form av existens är emellerlid osäker: det jag ser, det jag hör och det jag känner kan lika mycket vara dröm och illusion som verklighet. Kort sagt, för det första är det inte fullkomligt och absolut säkert att kroppen som sådan existerar, och för det andra är det ett faktum att kroppen som sådan inte på något vis kan förmedla vad sig kunnskap eller verklighet. Inte heller den egna identiteten kan på något vis härledas ur kroppen eller den kroppsliga upplevelsen; jaget bestäms ur tankeförmågan: *Cogito ergo sum*. I den Sjätte meditationen utvecklar Descartes denna idé ytterligare: ingenting, säger han, kan sägas tillhöra mitt väsen förutom det att jag tänker; tanken, eller själen utgör min essens eller väsen – jag är en substans vars väsen ligger i att tänka. Kroppen och kroppsligheten verkar vara definitivt borträknad i definitionen av den mänskliga och individuella identiteten – även om Descartes i rättsvissans namn erkänner dets att han upplever sin kropp, dels anser sig vara så förbunden med den att det är svårt att tänka sig en existens som inte också vore kroppslig. Men faktum kvarstår: I alla händer kan själen, som definierar människans väsen, existera utan kroppen, och de två är av radikalt åtskilda naturer. Dessutom, säger Descartes, så är alla funktioner som kan härledas till kroppen – fantasin och förinmelsen, men också rörelseförmågan och dynamiken – helt underordnade själens tankeverksamhet, och kan inte förstållas utan denna. I samma text definierar Descartes vidare kroppen som delbar och sammansatt, medan själen tvärtom är enhetlig och odelbar: för Descartes är det också ett givet faktum att själen är oödlig medan kroppen är ödlig och korruptibel.

I det sammanhanget är det lätt att föreställa sig vilket motsånd som Spinozas påståenden kom att väcka. Om Spinoza välts such it anammar Descartes idéer om den kroppsliga rörelsemekanismen – en kropp definieras som ett visst förhållande mellan rörelse och vila mellan ett stort antal utsträckta delar, vars rörelse och vila i sin tur bestäms genom lagen för rörelse genom stötar så är kroppen aldrig själens motståndare, och inte heller en radikalt väsensskild annan substans. Tvärtom: själen och kroppen är bara två uttryck för samma enhet, som utgör en individ, ett modus av substansen som utgör den immanenta naturen. Alla modi kan uppfattas enligt två bestämmingar eller attribut: som tanke, idé, eller som fysisk utsträckning – materia i någon form. Själen är inget annat än kroppens idé, vilket är något helt annat än då Descartes säger att själen är människans väsen. Själen är kroppens idé: det innebär att allt som inträffar hos en individ eller modus har dess fysiska utsträckning, dels en tankemässig effekt. Själen är alltså ingenting annat än de sammanlagda tankemässiga korrelatet av alla de kroppsliga effekter som en individ kan erfara i samexistensen med alla andra modi: Spinozas definition av den själsliga verksamheten är revolutionerande när han säger att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras

att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktuella kroppens existens. Kort sagt, den själsliga verksamheten går ut på mentalt upprätthålla den existens som kroppen upprätthåller som ett uttryck för utsträckningsattributet. Därmed konstateras att själen som kroppens idé inte gör något annat än att bejaka den aktu

fatalt: utvecklingen inom andra grenar av gerontologin. Forskning på flera fronter – inte bara vår studie och hundratals andra KR-studier på gnagare –börjar komma nära att kunna utveckla ett piller som kommer att ge upphov till samma ökning i livslängd som KR, och snart ännu mer. Männen i vår studie har förvisso ett makalöst stöd från sina partners när det gäller att stanna kvar på dieten. Men deras huvudskäl för att göra det är de effekter på hälsan den ger upphov till. Om ett piller som ger samma eller mer verkan finns tillgängligt, kommer de flesta om inte alla att överge studien. Vissa har redan gjort det, efter att ha läst om så kallad KR-imitation (som 2-deoxyglykos, vilket redan visat sig löfesrikt i djurförsök), substanser som skulle producera samma effekt utan att man behövde gå på dieten.

Om det inte krävs någon svår kroppens teknik, ingen särskild diet, inget som är svårt (förutom rikedom förstås, men det sparar vi ett senare föredrag ...) för att radikalt förlänga levnadsloppet, öka intelligensen, styrkan, etc – hela listan av kaliforniska fantasier – går då inte något förlorat? Kan köttets motstånd, det uppfyllda begärets spänning, själva spänningen hos den modernitetens bäge som Nietzsche talar om, helt enkelt släppa, men på ett improduktivt sätt: ingen pil skjuter iväg mot himlen, snarare en långsam och improduktiv självspilling på marken?

Eller kan det finnas en ny typ av masochism? Kanske kommer det att finnas en ny typ av spänning som möjliggör nya upplevelser av kroppen, av själen, och hålla frågan om deras förhållande vid liv, på mer än bara ett vetenskapligt, mekaniskt sätt? Järnvägsoolyckor kan hindra några av oss från att direkt konfrontera kropp-själp problemet. Men det kommer att vara vetenskapen och teknologin som allt mer låter problemet falla i glömska. Vi måste finna nya tekniker för att hålla problemet vid liv, för att uppleva kropps-själsproblemets egen produktiva masochism.

Diskussion: subjektet efter människan?

Carsten Höller: En enkel fråga till Brian: kunde inte motsatsen till det du säger vara lika sant, att om vi äter bra mat kommer vi att leva längre och förbli friska? Är inte detta ett helt normalt och vardagligt faktum?

Brian Manning Delaney: Som jag sa, är det en sak att cancer och hjärtsjukdomar går ner, men detta påverkar inte åldrandet som sådant. Det var det jag pratade om, och det finns faktiskt empiriska be-lägg som stöder detta. Men – och detta är en viktig fråga som måste ställas här: varför ska vi förstå ett längre liv som bättre? Den första frågan har en tydligt vetenskaplig relevans, men den andra är mycket viktigare filosofiskt sett, och vi tenderar ofta att förlora den ur sikte idag. Vår idé om hälsa rör sig ännu längre bort från Nietzsches idé om hälsa, ”Den stora hälsan”. Idag mäter vi hälsa mer och mer genom en enkel kalkyl av det antal år vi kan avvinna existensen, istället för vad vi gör med våra liv (vilket i sig inte borde mätas genom att mäta mängden pengar vi tjänat eller till och med mängden böcker vi publicerat). Bertrand Russell levde dubbelt så länge som Nietzsche. Men var han ”friskare”?

Publik: Som jag förstår Spinoza, innebär behållandet av balansen i ett komplext tillstånd också en intensifiering av medvetandet. Är detta vad som sker i Brians kalori restriktionsprojekt? Vad menar Spinoza egentligen med detta? Jag antar att det är en fråga till Fredrika.

Fredrika Spindler: Kroppen är ett aktivt ekvillibrium av utsträckta delar, och ju mer sammansatta vi är, desto mer kan vi ta emot affektioner, vilket betyder att de mindre delarna kan affekteras utan att ge upphov till obalans. Det fungerar på samma sätt med medvetandet: ju mer kroppen affekteras positivt, ju mer kan kroppen forma och skapa idéer. Så, för att producera idéer fordras kroppslig affektion. Man skulle kunna hävda att Brians diet skulle ha rönt ett visst samtycke hos Spinoza,

eftersom den skapar komplexa kroppsliga situationer och motsvaran-de komplexa tankar. Men i själva verket är det balansfrågan som är den centrala hos Spinoza, som aldrig förespråkar den asketism som dieten innebär. Det handlar om att maximera affektionsmöjligheterna hos kroppen som helhet, inte om att prioritera vissa delar.

Hans Ruin (publik): Det slår mig att Nietzsche säger att filosofins ursprung finns hos den asketiske prästen, vilket inte är så långt från Brians idéer om diet. Men bortsett från det, skulle jag vilja formulera en annan fråga: ni har talat om tre olika århundranden, och presenterat tre olika förslag vad gäller problemet kropp-själ. Å ena sidan presenterade Fredrika Spinoza som en föregångare till det som ännu inte skett, medan Sven-Olov hävdar att den moderna vetenskapen och bioteknologin håller på att förändra vår förståelse av människan. Men jag undrar om det senare verkligen är fallet: kan fundamentala filosofiska insikter verkligen frambringas genom denna typ av förändringar? Det förefaller mig som mycket forskning presenteras på ett sätt som är väldigt filosofisk naivt, och de slutsatser som dras är ofta spekulativa. Kommer vetenskapen verkligen att förändra vår idé om människan på något djupgående sätt?

S-OW: Ett ärligt svar på detta är: jag har ingen aning. Mycket vetenskap presenteras på ett sätt som förefaller naivt för filosoferna, men säkerligen gäller också det omvända. Om vi tittar på den historiska utvecklingen av begreppet subjektivitet, kan vi se att det har många ursprung: Aristoteles, kristendomen, Descartes, Kant, Hegel, och man kunde skriva många olika historier. Men jag tror ända vi kan enas om att det finns förändring, t ex så hade ju den grekiska antiken inte allas våra begrepp om ”själ” eller ”medvetande”. Det filosofiska begreppet medvetande är en ganska ny uppfinning, och kanske har det bara funnits sedan Descartes. Men oavsett var vi lokaliserar dess ursprung, så har det inte alltid existerat. Jag skulle inte vilja säga att filosofiska förändringar på något enkelt sätt orsakas av den ena eller andra vetenskapliga förändringen, snarare att både filosofi och vetenskap är del av en mer generell process. Tex var den cartesianska filosofin avhängig vissa föreställningar om matematik och geometri, och för honom och hela den rationalistiska filosofin bildade alla dessa olika diskurser ett enda kontinuerligt projekt. Det är sant att i idag, kanske beroende på upplösningen av idén om ett enhetligt förnuft, uppfattar denna klyfta som mycket större, men jag tror att förbindelserna finns där även om vi inte kan se dem, eftersom de olika sätten att tala har glidit så långt åt. Descartes uppfinnande av subjektet var i en viss mening ett svar på behov som utvecklats inom teorin om *mathesis universalis*; subjektet uppfanns eller konstruerades för att tjäna som dess fundament.

FS: Vid slutet av mitt anförande sa jag att vi idag inbillar oss att vi övervunnit frågan om kropp och själ, vilket jag inte tror vi gjort. Hans presenterade oss med tre namn och tre århundraden, och till detta skulle jag vilja foga till exempel Deleuze, som med begrepp som ”tillbiv-velser” och ”kropp utan organ” har dragit vidare konsekvenser av både Spinozas och Nietzsches kroppsbegrepp. Emellertid vill jag inte fram-ställa detta som ett slags kontinuerlig utveckling i meningen ”frams-teg”: snarare ville jag betona att var och en av dem hade ett ovanligt och unikt sätt att tänka kroppen, som framförallt kvarstår som ”otids-enligt” i nietzscheansk bemärkelse. Den mesta samtida forskningen, både filosofisk och vetenskaplig, är fortfarande fast i det traditionella sättet att ställa problemet enligt en dualistisk modell.

S-OW: Jag ville understryka att det finns två sätt att närma sig frågan hos Foucault, en baserad på epistemologi, och den andra i en analytik av makrelationer. Den fråga som Hans ställde är högst relevant för frågan om begreppet människa, men vi ska heller inte glömma den andra infallsvinkeln, som har att göra med biopolitik och biomakt. På detta fält är jag helt övertygad om att vetenskapliga genombrott kommer att påverka vår idé om människan. De två frågorna förefaller inte hänga samman, och kanske är de helt olika frågor.

HR: Vad gäller den andra frågan, har Foucault utan tvekan en tydlig poäng. Man kan bara titta på den enorma energi som investerats i en sådan sak som genomprojektet. Det har redan teknologiserats och

politiserats.

Thomas Broomé (publik): Tror ni att t ex artificiella redskap som kan förbättra våra hjärnors kapacitet, implantat och liknande, på något sätt kommer att förändra tänkandets väsen?

BMD: Du menar förmodligen att de kommer att innebära en skillnad: Hans menar förmodligen att de inte kommer att göra det. Från min ut-gångspunkt beror svaret på så många olika saker, framför allt vad man mer precis menar med ”tänkandets väsen”. I USA, givetvis framför allt i Kalifornien, finns en rörelse som kallas ”transhumanism” eller ”post-humanism”, som allvarligt hävdar att artificiella redskap kommer att i grunden påverka tänkandets väsen. Som ni förmodligen vet har ny forskning vid Stanford visat att en neuron och ett chip kan kommunicera, vilket posthumanisterna säger kommer att utgöra inledningen till ett helt nytt sätt att existera. För mig är detta ingalunda klart. Ofta är detta bara ett slags dataålderns fetischism, och frågan ”Vad är män-niskan” placeras helt enkelt på en annan nivå. Å andra sidan, om man har en maskin med IQ på, låt oss säga 300, och vi kan koppla in den hjärnan, så är det svårt att föreställa sig att det inte alls skulle förändra vår idé om vad det innebär att tänka.

S-OW: Jag har en annan kommentar till Hans fråga. Med utgångspunkt i Heideggers meditationer över tekniken, som säkert finns någonstans i bakgrunden till vår diskussion här, så har teknikens väsen inte vara, eller inte alls, att göra med teknologiska applikationer eller verktyg, utan den är något helt annat som på ett radikalt sätt upplöser män-niskans väsen som vi tidigare fattat det som det förnuftiga djuret, det föreställande tänkandet, förnuftet som att ställa ett ob-jekt framför ett sub-jekt, etc. Teknikens kommer är varats ”väsen”, dess närvarande, dess inträde-i-närvaron som sådant. Idag, säger Heidegger, träder vi in i en ”svävande domän” där ingen av de traditionella bestämningarna av varat som närvaro längre råder, och detta måste te sig som en avgrund så länge vi förstär det utifrån det föreställande tänkandet. Så frågan gäller inte chip-implantat som sådana, utan chip-implantat som del av och uttryck för teknikens väsen. För Heidegger har varje epok en ”mänsklighet”, en *Menschheit*, som svarar mot den, och den som svarar mot exempelvis den gudomliga kreationismen är inte samma som svarar mot den cartesianska moderniteten, och kanske ser vi nu en ny mänsklighet tar form i relation till vår epok. Människans och teknikens väsen implicerar varandra ömsesidigt, men vi flyttar upp en nivå. För Heidegger var teknikens empiriska horisont cybernetik och kärn-vapen, för oss är det andra saker.

CH: Jag har en fråga till Fredrika: hur passar djuret in i tanken på den sammansatta kroppen?

FS: Alla ting, må det vara träd, växter, djur eller människor, är för Spinoza olika modi som vart och ett uttrycker substansen eller världen på ett specifikt och eget sätt. Nivån av kraft i detta uttryck är proportio-nerligt till det sätt på vilket kroppen är sammansatt. En sten är mindre sammansatt än ett djur, till exempel en häst, som skulle kunna vara den animala världens höjdpunkt. Men här är sammansattheten en relativ fråga: Spinoza säger uttryckligen att en stridshäst är av en helt annan natur än en arbetshäst, som har mer gemensamt ur affek-tionssynvinkel med en dragoxe än med stridshästen. Emellertid handlar det inte om en hierarki i traditionell bemärkelse – alla ting uttrycker sig själva, och alltså också naturen, men inte i den meningen att några skulle vara bättre än andra. Alla dessa modi samexisterar och affekte-rar varandra, som i ett pussel. Den viktiga frågan är: vilken är din egen sammansättning, vilken är din egen uttrycksnivå?

Publik: Säger Spinoza att den mänskliga kroppen är den mest sam-mansatta?

FS: Han säger inte uttryckligen att det är den *mest* sammansatta, utan, i Etikens andra del att den är *oerhört* sammansatt. Uttalandet är i själva verket en konsekvens han drar av ett dubbelt sakförhållande: dels, att vår kropp har oerhörda möjligheter; att vi kan göra så mycket med den och dels, att vi äger den faktiska förmågan att bilda så många tankar av stark komplexitet. Ju mer sammansatta vi är, ju mer är vi förmögna att bli affekterade, och därmed också att tänka. Och med ”sammansatt” ska vi här förstå något sådant som ”enhet i mångfald”.

might something be lost? Might the resistance of the flesh, the tension of unfilled desire, the tension, itself, of the bow of modernity to which Nietzsche refers, simply release, but in a non-productive way: no arrow shooting skyward, but rather a slow spilling of itself, unproductively, on the ground?

Or might there be a new kind of masochism? Perhaps there will be a new kind of tension that will make possible new experiences of the body, of the mind, and keep alive the question – in more than a merely scientific, or mechanical sense – of their relation. Railway accidents may prevent some of us from confronting the mind-body problem directly. But it will be science and technology that will increasingly lead the problem into oblivion. We need to find new techniques to keep the problem alive, to experience the productive masochism of the mind-body problem itself.

Discussion: The Subject After Man?

Carsten Höller: A simple question to Brian: wouldn't the opposite of what you're saying be equally true, that if we eat good food we will live longer and stay healthy? Isn't that a very normal and everyday experience?

Brian Manning Delaney: As I said, it is one thing that cancer and heart disease rates go down, but this does not affect the aging process as such, which is what I talked about, and there is actually empirical evidence to support this. But in fact – and this is an important question that needs to be posed here: why is a longer life understood to be better? The first question is surely of a scientific relevance, but the second one is philosophically far more important, and we often tend to lose sight of that question today. Our notion of health is moving even further away from Nietzsche's notion of health, "The Great Health." Today we increasingly measure health by means of a simple calculus of the years one is able to wring out of existence, instead of what one does with one's life (which itself shouldn't be measured with a simple calculus of money earned or even books published). Bertrand Russell lived twice as long as Nietzsche. Was he "healthier"?

Audience: I think Spinoza says that maintaining balance in a complex state heightens the mind. Could this be what is occurring in Brian's diet restriction project? What does Spinoza really mean by this? I guess this is a question to Fredrika.

Fredrika Spindler: The body is an active equilibrium of a huge number of extended parts, and the more composed we are, the more we can suffer affections, which means that more small parts can be affected without causing disequilibrium. It works the same way with the mind: the more the body is affected positively, the more the mind can form and create ideas. So, producing ideas requires bodily affection. I'm reluctant to say this, but Spinoza would probably have approved of Brian's diet, since it creates complex bodily situations and correspondingly complex thoughts. We have indeed to enjoy, but still maintain equilibrium.

Hans Ruin (audience): It strikes me Nietzsche describes the origin of philosophy in the figure of the ascetic priest, which is not far from Brian's ideas about dietary restriction. But that apart, I would like to phrase another question: You have talked about three different centuries, and presented three different options on mind-body problem. On the one hand, Fredrika presents Spinoza as a precursor of things to come, whereas Sven-Olov claims that contemporary science and biotechnology is in the process of transforming our understanding of Man, But I wonder if the latter is really the case: can fundamental philosophical insights be brought forth by this type of changes? It seems to me that much research is presented in a philosophically very naïve way, and the conclusions drawn are often speculative. Will science really transform our idea of Man in any profound way?

BMD: Jag har en fråga till Sven-Olov. Hävdade du i ditt föredrag att människan och subjektet är likvärdiga? Det förefaller inte rimligt att påstå något sådant.

S-OW: Jag uppfattar den moderna idén om subjektet som cartesiansk, även om den förvisso har en grekisk bakgrund, i och med att den trans-formerar det grekiska *hypokeimenon* och tonvikten vid "det är", tredje person singular, som vi finner hos både Platon och Aristoteles, till en händelse i första person presens indikativ, "jag är". Människan, å andra sidan, är något annorlunda, åtminstone om vi förstär begreppet i den foucaultska mening jag talade om. Subjektet hos Descartes är vad som ligger bakom och utför operationerna i *mathesis universalis*, medan det kantianska subjektet har att göra med vecket, människan som både subjekt och objekt, där ändligheten fungerar som en konstitutiv gräns. Rationalismen såg kunskapens mål i oändligheten, som en asymptotisk gräns vi kan närma oss, och ändligheten är för Descartes ett hinder, en gräns för kunskapen, under det att ändligheten för Kant är kunskapens möjlighetsbetingelse, och alltså något positivt.

BMD: Men det finns också ett "vi", som i Hegels och Husserls fenomenologier, idén om anden – Hegels *Geist* – som skärningspunkten mellan ändlighet och oändlighet, enheten mellan substans och subjekt, även om detta subjekt inte längre är människan i den mening du talar om. Så i en bemärkelse kan det finnas subjekt både före och efter människan, åtminstone om vi accepterar Foucaults definition av människan. Jag skulle vilja att vi skilde människans historier – såväl som humanismens – från utvecklingen av begreppet subjekt per se. Om vi kan se möjlig-heten av subjektet som något annat än människan, något annat än det mänskliga, och än första personen singular, och öppna oss för möjlig-heten av någon version av *Geist* – något som börjar med Hegel, även om vi kanske förkastar hans optimism – då kan vi kanske övervinna motsättningen mellan det ändliga och det oändliga, själva motsatsen mellan kropp och själ. ■



Carsten Höller



animal, representational thinking, reason as the posing of ob-jects before a sub-ject, etc. Technology comes out of the essence, or "essencing," the coming-to-presence of being as such. Today we enter, Heidegger says, into an "oscillating domain" where none of the traditional determinations of being as presence hold sway, and this must appear as an abyss as long as we understand it on the basis of re-presentational thinking. So the issue is not chip implants as such, but chip implants as parts of, and expressing, the essence of technology. For Heidegger, each metaphysical epoch has a "humanity," a *Menschheit*, which responds to it, and the one responding to, say, divine creationism is different from the one responding to Cartesian moder-nity, and perhaps we are now seeing a new humanity take shape in relation to our epoch. The essence of man and the essence of technology are mutually implicated, if we move onto another level. For Heidegger, the empirical horizon of technology was cybernetics and nuclear weapons, for us it is different things.

CH: I have a question to Fredrika: how does the animal fit into the idea of the composed body?

FS: All beings, be it trees, plants, animals, or human beings, are for Spinoza different *modi*, expressing, each in their own way, a part the substance, or the world. The degree of force in this expression is pro-portional to the way in which the body is composed. A stone is less composed than the animal, for instance a horse, which really is the summit of the animal world. But still we should not see this as a hier-archy – all things express themselves, and thus nature, but not in the sense that certain things would be better than others. All of these *modi* co-exist and affect each other, like in a jigsaw puzzle. The important question becomes: What is your own composure, what is your own de-gree of expression?

Audience: Does he say that the human body is the most developed one?

FS: Not explicitly, just that it is extremely composed, and we know this for two reasons: first, because we can do so many things, but also because we can think so many thoughts. The more composure we have, the more capacity there will be for affection, and thus also for thought. And by composure we have to understand something like "unity in complexity."

BMD: I have a question to Sven-Olov. In your talk, did you see the Man and the subject as equivalent? This seems to be clearly wrong ...

S-OW: The modern idea of the subject I take to be Cartesian, although it surely has its Greek background, since it transforms the Greek *hypokeimenon* and the emphasis on the "it is," the third person, that we find in both Plato and Aristotle, into a present tense first person singular event, the "I am." Man, on the other hand, is something different, at least if we take it in Foucault's sense, which was the issue in my talk. The subject in Descartes is what lies behind and performs the operations of the *mathesis universalis*, the Kantian subject has to do with the fold, Man is as subject and object, and finitude functions as a constitu-tive limit. Rationalism saw the goal of knowledge in infinity as an asymptotic limit to be approached, and finitude for Descartes is an ob-stacle, a limit of knowledge, whereas finitude for Kant is the condition of possibility of knowledge, something positive.

BMD: But then there is also the "we," the phenomenologies of Hegel and Husserl, the idea of Spirit – Hegel's *Geist* – as the intersection of finitude and infinity, as the unity of substance and subject, although this subject is no longer Man in the sense you are talking about. So in a way there could be a subject both before and after Man, at least if we accept Foucault's definition of Man. I'd like to see us try to separate the histories of Man – as well as of humanism – from the development of the notion of the subject *per se*. If we can see the possibility of the sub-ject as something other than man, other than the human itself, and other than the first person singular, and open ourselves up to the pos-sibility of some version of *Geist* – something starting with Hegel, but perhaps rejecting his optimism – we might overcome the contradic-tion between the finite and the infinite, the very opposition itself be-tween body and mind. ■